

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ



*Στην Α. Θ. Παναγιώτητα
τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ
(οραματιστή και πρωτεργάτη του
μεγάλου οράματος της νεότερης Ορθοδοξίας)*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

(σελ. 9)

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

(σελ. 11)

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(σελ. 13-22)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(σελ. 23-37)

7

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

(σελ. 39--51)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

(σελ. 53-59)

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

(σελ. 61-63)

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

(σελ. 65-71)

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

(σελ. 73-77)

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

(σελ. 79-83)

TABLE OF CONTENTS

PREFACE

(p. 9)

LETTER BY HIS ALL HOLINESS
ECUMENICAL PATRIARCH BARTHOLOMEW

(p. 11)

MESSAGE OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL

(pp. 13-22)

ENCYCLICAL OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL

(pp. 23-37)

8

THE MISSION OF THE ORTHODOX CHURCH IN TODAY'S WORLD

(pp. 39-51)

RELATIONS OF THE ORTHODOX CHURCH WITH THE REST OF THE
CHRISTIAN WORLD

(pp. 53-59)

AUTONOMY AND THE MEANS BY WHICH IT IS PROCLAIMED

(pp. 61-63)

THE ORTHODOX DIASPORA

(pp. 65-71)

THE IMPORTANCE OF FASTING AND ITS OBSERVANCE TODAY

(pp. 73-77)

THE SACRAMENT OF MARRIAGE AND ITS IMPEDIMENTS

(pp. 79-83)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» (CEMES), θεωρώντας ύψιστη υποχρέωσή του να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην ευρύτερη ενημέρωση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού για το κορυφαίο γεγονός της νεότερης Ορθοδοξίας, την Πανορθόδοξη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προβαίνει στην παρούσα ελληνική έκδοση των ομοφώνως εγκριθέντων κειμένων-αποφάσεων της.

Ανευ οιουδήποτε σχολιασμού του περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων – καθώς και άνευ των ονομάτων των υπογραψάντων την κάθε απόφαση μελών της Συνόδου, πλην του προτασσομένου Μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου – η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στην αποφυγή «παραπλανήσεως συνειδήσεων και προκλήσεως διχαστικών του σώματος του Χριστού ενεργειών...και αποφυγήν διασποράς ζιζανίων και αμφιβολιών παρά τω Ορθοδόξω λαώ» αναφορικά με «το έργο της Μεγάλης Συνόδου ταύτης, ήδη καταγεγραμμένον εις τας δέλτους της ιστορικής πορείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Πατριαρχική επιστολή-ευλογία, η οποία εισαγωγικώς παρατίθεται παρακάτω.

Η έκδοση αυτή κατ' αρχήν απευθύνεται στο εν Ελλάδι χριστεπώννυμο πλήρωμα, τις ιερές μητροπόλεις, τις ιερές μονές και τα λοιπά Ορθόδοξα καθιδρύματα, κυρίως τα εκπαιδευτικά, αλλά και προς πάντα άνθρωπον καλής θελήσεως.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου
Πέτρος Βασιλειάδης
Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ

«Βασική προτεραιότητα τῆς Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου ὑπῆρξε ἡ **διακήρυξη τῆς ἐνότητος** τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας. Στηριγμένη στή θεία Εὐχαριστία καί τήν Ἀποστολική Διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων, ἡ ὑφισταμένη ἐνότητα εἶναι ἀνάγκη νά ἐνισχύεται καί νά φέρνει νέους καρπούς. Ἡ Μία, Αγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινη κοινωνία, πρόγευση καί βίωση τῶν Ἐσχάτων ἐντός τῆς Θείας Εὐχαριστίας...Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία ἐκφράζει τήν ἐνότητα καί καθολικότητά της ἐν Συνόδῳ. Ἡ **συνοδικότητα** διαπνέει τήν ὀργάνωση, τόν τρόπο πού λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις καί καθορίζεται ἡ πορεία της. Οἱ Ὁρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες δέν ἀποτελοῦν συνομοσπονδία Ἐκκλησιῶν ἀλλά τήν Μία, Αγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Κάθε τοπική Ἐκκλησία, προσφέρουσα τήν θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἡ ἐν τόπῳ παρουσία καί φανέρωση τῆς Μιᾶς, Αγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας».

Ἀπό το Μήνυμα τῆς Αγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου



ΕΚΔΟΣΕΙΣ CEMES