

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

**ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ**

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, αποτελεί προσαρμοσμένη μορφή της μελέτης της δημοσιογράφου καθηγήτριας των Γαλλικών κ. Μαρίας Καραδημήτρη-Στεφανίδου, υπό την επίβλεψη του ομοτίμου καθηγητού κ. Π. Βασιλειάδη, την οποία υπέβαλε στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ το 2007 για την απόκτηση του τίτλου του Μαγίστρου της Θεολογίας (M.Th.).

Copyright © 2020 CEMES Publications.

All rights reserved. Except for brief quotations in notices or reviews.
No part of this book may be reproduced in any manner without prior written permission from the publisher.

Επικοινωνία: cemes2014@gmail.com

Cover and Book design and typesetting by CEMES Publications

ISBN

CEMES: cemes.weebly.com

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ, ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

31

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

**ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ**

**E-BOOK CEMES
Θεσσαλονίκη 2020**

CENTER OF ECUMENICAL, MISSIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES
“METROPOLITAN PANTELEIMON PAPAGEORGIU”

31

MARIA KARADIMITRI-STEFANIDOU

**ECUMENICAL PATRIARCHATE
AND THE INTER-FAITH DIALOGUE**

E- BOOK CEMES
Thessaloniki 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα	
1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ	5 - 6	
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	7 - 22	
«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο» (Η ιστορική του διαδρομή μέχρι σήμερα).		
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄		
<hr/>		
«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι σχέσεις του με τους Ετεροδόξους».		
- α. Στα πλαίσια της ενότητας των Διαλόγων.	23 - 24	
- β. Εντός του πολυμερούς Οικουμενικού Διαλόγου του Π.Σ.Ε. από το 1910 – 2005.	25 - 44	
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄		
<hr/>		
«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιεραποστολική Μαρτυρία της Πίστεως».		45 - 55
5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄		
<hr/>		
«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι σύγχρονοι Διαθρησκειακοί Διάλογοι».		56 - 64
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄		
<hr/>		
«Προβληματική και συμπεράσματα των Διαλόγων με το «ΙΣΛΑΜ».		65 - 98

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

«Προβληματική και συμπεράσματα των Διαλόγων με τον «ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ».	99 - 106
- ΕΠΙΛΟΓΟΣ	107 - 109
- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	110 – 112
- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α΄ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)	113

.....

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία που ακολουθεί δεν αποτελεί ένα τυχαίο θέμα, το οποίο μου ανατέθηκε, για να το αναπτύξω, ώστε να δείξω τη μαθητική μου ικανότητα. Η εργασία αυτή με θέμα : «**Οικουμενικό Πατριαρχείο και Διαθρησκειακός Διάλογος**» αποτελεί, προ πάντων, έναν πόθο της ψυχής μου, ο οποίος γεννήθηκε μέσα μου από την ώρα που βρέθηκα κοντά στο μακαριστό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κυρό Διόδωρο Α΄ ο οποίος με εισήγαγε στον τρόπο της εκκλησιαστικής σκέψεως.

Η επαφή μου, όμως, με την εκκλησία ξεκίνησε από τα παιδικά μου χρόνια διότι οι περισσότεροι συγγενείς μου, από τη μητέρα μου, ήταν ιερωμένοι και ψάλτες. Ο προπάππος μου, πατέρας Νικόλαος Παπανικολάου ήταν Αρχιερατικός Επίτροπος επί Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρού Γενναδίου και ένας ξάδερφός του, ο κυρός Θεόφιλος, ήταν Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ο αείμνηστος σύζυγός μου, Ανδρέας Στεφανίδης ήταν Αρχοντας Καστρίντσιος της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Η συγκεκριμένη εργασία, όμως, έγινε πόθος βαθύς μέσα στην ψυχή μου, από την ώρα, που γνώρισα είδα και διαπίστωσα την προσφορά στην Εκκλησία και στον κόσμο ολόκληρο του Μεγάλου Πατριάρχη της Ορθοδοξίας, του Αρχηγού της Εκκλησίας του Γένους μας, του Κυρίου κ. Βαρθολομαίου Α΄, ο οποίος εργάζεται μεθοδικά και αδιάκοπα για το καλό της ανθρωπότητας. Γι' αυτό, αν και προέρχομαι από τη Φιλοσοφική Σχολή ζήτησα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό.

Για να αντιμετωπίσω τις αδυναμίες μου, δεν δίστασα να ζητήσω τα φώτα και τη βοήθεια πολλών επαιόντων και κυρίως του σπουδαίου Συμβούλου μου, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Πέτρου Βασιλειάδη, στον οποίο εκφράζω από τη θέση αυτή τις ολοκάρδιες ευχαριστίες μου.

Επίσης, από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εκείνους, Κληρικούς και λαϊκούς, όπως το Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιγνάτιο Δ΄ με του Οποίου τις Συνεντεύξεις

(στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο) ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου καριέρα, οι οποίοι με συμβούλεψαν και με βοήθησαν.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σεβαστούς γονείς μου, οι οποίοι με ανέθρεψαν χριστιανικά, με μόρφωσαν με πολύ κόπο και πολλές στερήσεις, με ανέχονται, με βοηθούν και με συνδράμουν με κάθε τρόπο στην προσπάθεια μου αυτή.

Προ πάντων, όμως, επιθυμώ να ευχαριστήσω και να δοξολογήσω, από καρδίας, τον Κύριο, για το φωτισμό, για τη βοήθεια και για όλα τα αγαθά που μου έχει προσφέρει στη ζωή μου

Μ. Καραδημήτρη - Στεφανίδου

Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 2007

Η συγκεκριμένη εργασία έγινε πόθος βαθύς μέσα στην ψυχή μου, από την ώρα που γνώρισα είδα και διαπίστωσα την προσφορά στην Εκκλησία και στον κόσμο ολόκληρο του Μεγάλου Πατριάρχη της Ορθοδοξίας, του Αρχηγού της Εκκλησίας του Γένους μας, του κ. κ. Βαρθολομαίου Α', ο οποίος εργάζεται μεθοδικά και αδιάκοπα για το καλό της ανθρωπότητας. Γι' αυτό, αν και προέρχομαι από τη Φιλοσοφική Σχολή ζήτησα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό.

(Από τον πρόλογο)